

## אוריאל ומיכאל - בן יהודה

העם היהודי נודד אלפיים שנה, אחרי היסטוריה ארוכה בגולה הוא סוף סוף מקבל מדינה, ומה עם השפה? השפה הייתה שם קודם עוד בספרי הקודש אבל אף אחד לא העז להשתמש בה. עד שקם אדם ושמו אליעזר בן יהודה, ותודות לו יש לנו ערב שלם שמדבר על השפה העברית. האם תהיתם פעם מהו סיפורו של אליעזר בן יהודה?

ערב טוב אנו אוריאל ומיכאל, ובאנו לספר לכם על אליעזר בן יהודה, אבל לפני כן רקע קטן. אליעזר נולד בליטא 1958 ושמו המקורי היה אליעזר יצחק פרלמן. מאיפה הגיע השם בן יהודה? תכף נגיע לזה. אליעזר גדל בבית חרדי-חסידי ושמו של הוריו היה: לייב פרלמן ופייגא (ציפורה) פרלמן.

ועכשיו נתחיל בסיפורנו- היו היה אדם בשם אליעזר בן יהודה וחיינו התנהלו בארץ ישראל, הוא עלה ארצה מיד לירושלים ושכר דירת שני חדרים צנועה מעל העיר העתיקה. הוא החל לעבוד בעיתון "החבצלת" ושם חתם את על הכתוב את הכינוי- "בן יהודה" שהפך לשמו הידוע. לאליעזר עלה רעיון- לחדש את השפה העברית, שפת הקודש שעד לאותו הזמן שימשה לתפילה וללימוד תורה- אך רבים התנגדו, וחלק טענו שאסור ששפת הקודש תהיה מדוברת. בן יהודה לא חשש מההתנגדות ולהיפך, הוא ניהל וויכוחים רבים על הנושא עם אנשי הישוב הישן, כתב אינספור טורי דיעה על ההתנגדות שלהם ולא הפסיק להביע את רצונו לעורר את העברית ולהכריזה כשפה הרשמית בישראל. הדבקות במטרה הובילה אותו ליחסים לא פשוטים עם התושבים, שחלקם אף החרימו אותו. פעם אחת הוא אפילו הגיע למעצר- למה? כי כתב טור דעה על תלמידי ישיבות שהוריהם שולחים אותם ללמוד אנגלית בסתר, אך אינם מרשים לבניהם לדבר בשפת העם היהודי, כפי שהוא האמין שצריכה להיות. אנשי הישוב המתנגדים הלשינו עליו לטורקים ששלטו אז בארץ, והם עצרו אותו. בסוף הוא השתחרר בערבות ולאחר שהביע את נאמנותו לאימפריה הטורקית.

מה שהוביל אותו היה החזון- לאליעזר בן יהודה היה חזון ברור- להחיות את השפה העברית, אבל לא היה לו רעיון ברור איך לעשות את זה. הוא חשב וחשב, לבסוף נירדם ושקע בשינה עמוקה עד שהחל לחלום.

בחלום צצו כל מיני מילים, כאשר קם מיד התחיל לשחזר את החלום ולהמציא מילים. לאט לאט הוא אסף מילה אחר מילה עד שהצליח לכתוב מילון. אבל זה לא הספיק למחייה השפה העברית, יותר מהכל היה חשוב לבן יהודה לא רק להמציא את המילים, אלא שידברו אותן בכל הארץ, כל יום, כל היום. לכן הוא בחר להקים בית ספר שמדברים בו רק עברית. זאת לאחר שהתרגז כשגילה שהטכניון יוקם ובו ילמדו בגרמנית. בסוף הוא הצליח לשכנע את המשטר הבריטי להכריז על העברית כאחת השפות מבין השלוש הרשמיות בישראל.

גם בביתו השיח היה רק בעברית, האגדה אומרת שהוא התנגד בכל תוקף שאישתו לאה תדבר עם ילדיו בשפה אחרת, ומנע את זה בכל כוחו- וכמו שהבנו אצל בן יהודה שום דבר לא עומד בפני הרצון.

כך חודשה השפה העברית- ברצון, תשוקה, תחושת שליחות והתמדה. המסר: אסור להיתאש. אנו היינו אוריאל ומיכאל, תודה על ההקשבה והמשך ערב מהנה לכולם.